

Reactie van Niels op Facebook 26 mei 2024:

Vandaag was de Mistraldag van koor Mistral.

Een jaarlijks uitstapje van het koor voor alle leden en hun partner.

Vertrekpunt was bij mij thuis waar de commissie een aangeklede koffie/thee als begin had georganiseerd, met diverse lekkernijen.

Daarna volgde een fietstocht en zat ik in het 4de groepje (er waren er 6). Na een mooie rit kwamen we uit bij De Boswachter in Erp waar we een heerlijke lunch kregen.

Na afloop van de lunch werd mij ineens verteld dat ik in het laatste groepje mee moest rijden. Hoezo en waarom dan, werd mij niet meegedeeld.

Het vervolg van onze tocht eindigde bij Partycentrum Van Haandel in Erp.

Daar werd ik naar de keuken geleid door Hilde, de eigenaresse, die mijn handen vastbond met een sjaal. Enkele minuten later werd ik naar de grote zaal begeleid en werd ik ontvangen door leden van Mistral, Popkoor Voyss en leden van het Lost in Music koor. Een grandioos dankjewel viel mij ten deel, voor het feit dat ik dit jaar mijn veertigjarig jubileum vier als amateurdirigent.

Na een gezamenlijk gezongen 'Thank you for the music' met begeleiding van het combo van Voyss, kreeg ik van ruim zeventig zangers en zangeressen evenzoveel bloemen en zoenen/knuffels.

Muziek kan mij enorm ontroeren, maar dit was ontroering en verbondenheid in het kwadraat. Ik heb het niet droog kunnen houden.

Heel veel dank aan iedereen waar ik in die veertig jaar mee heb mogen samenwerken en nog steeds mee samenwerk.

Ik ga ervoor om de vijftig vol te maken en hoop met nog heel veel mensen samen muziek te mogen maken.

Niels