

# **‘Het licht dát blijft’**



**Viering op Paaszaterdag, 11 april 2020 – 19.30 uur  
Kruisherenkapel Uden**

## INLEIDING

Het was heel vroeg in de morgen, nog donker,  
toen de vrouwen naar het graf gingen.  
Maar hun nacht van twijfel en ongeloof veranderde  
in een nieuwe dag van leven en licht.

Laat ook ons zoiets overkomen  
op deze avond voor Pasen.  
Laat ieder van ons hier een nieuw begin van leven vinden,  
een leven van licht, ontstoken in de nacht.

Het kruis verwijst naar de donkerte van de dood  
én naar de hoop van de verrijzenis.  
We vieren het licht van Pasen in zijn naam;  
Hij die is + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

*De nieuwe Paaskaars wordt naar binnen gedragen*

2

---

## HET LICHT

**pianospel – Lenten meditation** (eerste deel)

In het begin was de aarde woest en leeg.  
Duisternis lag over de aarde.  
God sprak: Er moet licht zijn.  
En Hij zag dat het licht goed was.  
Hij hulde zich in het licht als in een mantel.

*Een kleine kaars wordt aangestoken aan een brandend  
devotielichtje.*

*Daarmee wordt de Paaskaars aangestoken. De paaskaars  
wordt op de kandelaar geplaatst.*

*Johannes 1;1,3-5 (Groot nieuws Bijbel)*

In het begin was het Woord.

Het was bij God en het was God.

Door het Woord is alles ontstaan

en zonder woorden is er niets ontstaan.

In het Woord was leven

en dat leven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis

en de duisternis heeft het niet kunnen doven.

**pianospel** – (Chris de Burgh)

*Naar Johannes 1;14-16 (Groot nieuws Bijbel)*

Het Woord is een mens van vlees en bloed geworden

en heeft onder ons gewoond.

Het ware Licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld.

Maar de wereld erkende Hem niet.

Hij kwam zijn volk tegemoet, maar zijn volk aanvaardde Hem niet.

Allen echter, die Hem wel aanvaardden,

allen, die in zijn naam geloven,

zullen kinderen van God genoemd worden.

**pianospel** - (Katie Melua)

't Licht ... dát blijft ...

Alles wat we zien zal voorbijgaan.

Wij zullen voorbijgaan,

de een gaat voor de ander,

zelden samen.

Alles wat we zien zal voorbijgaan,

maar 't Licht dat blijft

en wij in dat Licht.

In 't Licht dat door geen duister overwonnen zal worden,

al is de strijd soms hevig en lijkt 't Licht te doven.

Alles wat we zien zal voorbijgaan

maar het Licht dat blijft

en wij zullen geborgen zijn in dat Licht.

*De voorgangers steken aan het licht van de paaskaars ieder een kaarsje aan. Op de piano staat de altaarkaars.*

## **Gebed**

Heer, zeg ons het woord van de eerste dag:

'Er moet licht zijn'.

Ontsteek in ons het licht en het vuur van Pasen:

licht voor heel de wereld,

nieuw licht voor hen die niet meer hopen,

nieuw geloof voor ieder die zich neerlegt bij wat onmenselijk

is,

nieuwe liefde overal waar de aandacht voor elkaar verflauwt,

nieuwe ogen voor al wie uitgekeken is op mens en wereld.

Vervul ons met het Licht van Jezus, de nieuwe Mens.

Daarvoor zeggen wij U dank en klinkt ons vreugdelied:

## Lied: Lied aan het licht

Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,  
aanhoudend licht dat overwint.  
Vaderlijk licht, steevaste schouder,  
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen  
of ergens al de wereld daagt  
waar mensen waardig leven mogen  
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad beklijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft.

## EVANGELIE

*Johannes 20;1-9 (Groot nieuws Bijbel)*

Op de vroege morgen van de eerste dag van de week -het was nog donker- ging Maria van Magdala naar het graf en zag dat de steen voor de ingang was weggehaald. Vlug liep ze naar Simon Petrus en naar de andere leerling van wie Jezus bijzonder veel hield. 'Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald,' zei ze tegen hen, 'en we weten niet waar ze Hem hebben neergelegd.'

Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Allebei liepen ze hard, maar de andere leerling sneller dan Petrus. Hij kwam het eerst bij de grafkamer aan en toen hij zich voorover boog, zag hij de linnen doeken liggen. Hij ging echter niet naar binnen.

Simon Petrus kwam achter hem aan en ging het graf wel binnen. Hij zag de linnen doeken liggen en ook de doek die om Jezus' hoofd had gelegen. Die lag niet bij de andere, maar apart opgerold.

Toen ging ook de andere leerling naar binnen, die het eerst bij het graf was aangekomen; hij zag en geloofde. Want de Schrift, die zegt dat Hij van de dood moest opstaan, hadden zij nog niet begrepen. Toen gingen de leerlingen naar huis terug.

## OVERWEGING

Al een poosje geleden, nog voordat ook ons land te maken kreeg met het virus, ging ik nadenken over een overweging voor de viering op paaszaterdag en ik zette de eerste zinnen op papier. Vorige week las ik die nog ongeordende gedachten weer eens door, niet eens met de bedoeling er vanavond iets van te gaan gebruiken.

Maar toch ... één zin bleef hangen; deze: 'Waarom is deze avond zo anders dan al die andere avonden?'

Het is een vraag die het jongste kind van ieder Joods gezin aan zijn vader aan de vooravond van Pesach, het Joodse paasfeest.

Voor de Joden is Pesach een bevrijdingsfeest. Na 400 jaar slavernij werden ze verlost uit Egypte.

En wij, Christenen, vieren we ook niet een bevrijdingsfeest?

We kozen 'Open breken' als thema voor de vieringen in de veertigdagentijd en met Pasen. Enkel de eerste zondag van die veertigdagentijd konden we vierden we hier samen nog in de kapel.

'Open breken', zo mooi verbeeld in het evangelie: het graf was open, de steen was weggehaald. Een bevrijding vanuit de donkerte van het graf naar het licht, vanuit de dood naar nieuw leven.

Ziekte en dood beheersen in deze verwarrende tijd het leven; ook vaak heel dichtbij. Ook in die zin is deze avond anders dan al die andere avonden. Anders met velen hier samen rond het licht van Pasen, nu op afstand. Wel met het licht, het licht dát blijft. Samen Licht van het nieuwe leven.

Samen zullen we dit virus overwinnen; bevrijd worden van alle ellende die het met zich meebrengt. Pas goed op elkaar.

## **VOORBEDE**

Laten we bidden tot God om zijn zorg en zegen voor ons allen

Bidden we voor wie lijden:

Voor iedereen die ziek is geworden door het Corona-virus om kracht en genezing. Voor wie noodgedwongen thuis zitten en alleen zijn. Voor de gezinnen met kinderen. Voor hen die niet kunnen begrijpen waarom iedereen de nodige voorzichtigheid in acht moet nemen.

**Zingen we:**

Een stil moment alleen met U, Uw liefde die mij wacht.  
Ik voel mij in uw hart geborgen, voed mij met Uw kracht.

Bidden we voor hen van wie de inzet nu extra belangrijk is:

Voor al die mensen die onze samenleving in deze tijd draaiend houden en daar vaak extra risico's voor moeten nemen: mensen die in ziekenhuizen, in de medische zorg of in de thuiszorg werken, schoonmakers, stewards en stewardessen op noodzakelijke vluchten, supermarkt- en winkelpersoneel, politie, brandweer en vele anderen; we denken aan onze regering en allen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van vaak hele moeilijke beslissingen. Dat zij allen gezegend mogen worden en beschermd en dat zij hun dienstbare taak met vreugde en vrede en voldoende rust mogen kunnen vervullen.

**Zingen we:**

Een stil moment alleen met U, Uw liefde die mij wacht.  
Ik voel mij in uw hart geborgen, voed mij met Uw kracht.



Bidden we voor de overledenen:

Voor de mensen die in de laatste tijd gestorven zijn en geen normale uitvaart konden krijgen. Voor hun families die vaak de stervenden niet bij konden staan. Dat zij die gestorven zijn in vrede mogen zijn, daar waar het altijd licht is; in het licht van Pasen.

**Zingen we:**

Een stil moment alleen met U, Uw liefde die mij wacht.  
Ik voel mij in uw hart geborgen, voed mij met Uw kracht.

Bidden we voor onszelf,

Dat wij niet vastzitten in de duisternis van deze periode maar uitzien naar de toekomst, geduldig, verwachtingsvol.

**Zingen we:**

Een stil moment alleen met U, Uw liefde die mij wacht.  
Ik voel mij in uw hart geborgen, voed mij met Uw kracht.

**Gebed**

Levende God,  
Ons leven is zo prachtig gemaakt.  
Geef dat wij ook daaruit het vertrouwen mogen putten  
dat U ons niet alleen zult laten  
en dat U ons hebt bestemd voor een toekomst van geluk en  
vrede.

Dat vragen we U voor nu, voor straks en voor later.  
Amen

**Onze Vader *gebeden***

## **Vredeswens**

Wij vragen U God:  
Beziel ons allen met uw liefde  
zodat wij hoop mogen uitstralen  
op plekken waar we leven en werken.  
Help ons te geloven, God,  
dat vrede mogelijk blijft  
als we het aandurven  
te leven naar het voorbeeld van Jezus.  
Laat de vrede van Jezus, onze vrede zijn.

## **Groet**

### **Zegenwens**

Mogen wij voor elkaar dan een zegen zijn,  
in gebed en stilte, in doen en laten,  
in taal en teken.

10

---

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn  
in het leven dat we samen delen,  
zo kwetsbaar als het is.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn  
bij alles wat ons te doen staat.

Dan zal God ons zegenen in zijn naam,  
de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  
Amen

**Pianomuziek** – Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij)